



Nieuwsbulletin

Jaargang 2024, nummer 2

Alleen nog in juli: Ga mee op ontdekkingsstocht!

Tijdens een 1,5 uur durende stadswandeling bezoek je historische plekken en monumenten die het verhaal vertellen van Woerden. Na afloop drink je samen met de andere deelnemers iets in koffiebranderij OVERHOOP.

Waren de inwoners van Woerden altijd vrij om te geloven wat zij wilden? Inspiratie of verbanning, brandstapel of Bätz-orgel. Laat je **verrassen** door oude verhalen in een nieuw perspectief. Na de wandeling met vertelster Marja Hanko heb je Woerden, gelovigen en ongelovigen, en jezelf beter leren kennen.

Marja: *Beleef de historie van Woerden samen!*

Tijd: start om 10.00 uur voor de Petruskerk, totale duur 2 uur

Prijs: 7,50 euro, inclusief koffie/thee en toegang stadsmuseum

Aanmelden: via het formulier op www.kerkeninwoerden.nl



Rob Favier komt met muziek met een glimlach naar Woerden!

Je hebt vast wel eens gemerkt hoe fijn een echte ontmoeting is, de verbinding die je voelt en hoe dat je kan bemoedigen en zelfs inspireren. Dat is het leidende thema voor deze avond met Rob Favier!

Wil je ook dit bijzondere optreden meebeleven van deze

bekende zanger – (liedjes)schrijver – entertainer –

theoloog? Noteer dan de datum: **16 november 2024!**

Dan treedt Rob op in de Kruiskerk te Woerden.

Meer nieuws volgt op de website www.kerkeninwoerden.nl

Alvast welkom!



"Ik voel me soms zo eenzaam"

"Het zijn leuke activiteiten, hoor, en het zijn verder ook leuke mensen, maar ik mis een gesprek van hart tot hart over wat mij bezig houdt. Ik kan me soms zo eenzaam voelen."

Dat zei een mevrouw nog niet zolang geleden tegen een onderzoeker. De Raad van Kerken Woerden laat momenteel onderzoek doen naar de behoeftes van mensen die zich weleens of vaak eenzaam voelen.

Het onderzoek is in een afrondend stadium. Het bevat veel belangrijke uitkomsten en het komt met aanbevelingen, aan kerken en aan professionals bij andere organisaties.

Wil je ook horen wat je als professional kunt doen, kom dan naar de presentatie van het eindrapport tijdens de *Week tegen Eenzaamheid*. Deze is van 26 september tot 2 oktober 2024.

Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt

"Kom in beweging!", zegt projectleider Carla Dik-Faber van de Protestantse Kerk Nederland.

Op **woensdag 2 oktober 2024**, in de Kruiskerk, **aanvang 20.00 uur** (inloop vanaf 19.30 uur), verzorgt zij deze keer de jaarlijkse Oecumenelezing.

Als jij het klimaat een warm hart toedraagt en benieuwd bent wat je kerk kan doen, dan kun je deze avond niet missen. Maar vooral ambtsdragers die zich willen laten inspireren



in lijn met de Bijbel, zijn uitgenodigd. Zij zullen in verschillende deelsessies praktische manieren horen hoe hun kerk kan starten!

Bij de foto:

Groene Kerken neemt deel aan klimaatmars op 31 mei jl.

Regenboogviering op 13 oktober, 18.30 uur, Petruskerk

"*Is het wel nodig*", wordt wel eens gevraagd. Het antwoord is volmondig: **ja!** Niet iedereen past in een standaard hokje. Voor iedereen die zoekend is, in de kast of uit de kast, is het goed om te weten dat je gesteund wordt. Te horen dat je goed bent zoals je bent. Dat het in onze samenleving niet uitmaakt op wie je valt en van wie je houdt.

"*Mooi Anders*" is het thema voor pastoor Huub Spaan en dominee Jan Willem Stam voor de viering op *Coming Out Day*.

De bekende band van Marcel Kooijman verleent weer zijn medewerking met mooie muziek.



"Wij genieten!"

Dat zeggen de gezinnen die een week vakantie mogen vieren op kosten van de gezamenlijke diaconieën van de christelijke kerken in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Via de Raad van Kerken zamelen deze kerken geld in om gezinnen een week vakantie aan te bieden, die dat financieel niet kunnen. Vaak al jarenlang kunnen zij hun kinderen geen vakantie geven.

De reacties die de organisatoren krijgen na afloop van een vakantie zijn hartverwarmend. Daar doen we het voor!

Vredesweek 2024: Samen voor Vrede. Nu!

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en gaat iedereen aan.

PAX organiseert al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de Vredesweek.

Dit jaar is de Vredesweek van 14 tot en met 22 september 2024.

De Raad van Kerken Woerden roept alle voorgangers op in deze week aandacht te besteden aan het thema van de Vredesweek.

Wat is er te doen?

De website van de Raad van Kerken Woerden www.kerkeninwoerden.nl bevat sinds kort het tabblad *Agenda*.

Wil je weten wat de kerken in Woerden zoal aan activiteiten in petto hebben, kijk dan in deze agenda.

Het is de bedoeling dat de aangesloten kerkgemeenschappen daarop alle activiteiten plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Raad van Kerken werkt er nu hard aan om het aanbod zo compleet mogelijk te maken.

Het is dan voorbij dat je op diverse plaatsen moet zoeken naar informatie. Ook kunnen de kerkredacties in hun kerkblad volstaan met een verwijzing naar de website van de Raad van Kerken Woerden.

Woerden, juli 2024.